

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

Την Τρίτη 8/2/2022, λίγο μετά τις 6 το ξημέρωμα, λαμβάνει χώρα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Μπάτσοι εισβάλλουν στο σπίτι όπου βρίσκονταν εκείνη την στιγμή η αναρχική Γεωργία Βούλγαρη και ο αναρχικός Θάνος Χατζηαγγέλου. Αφορμή η τοποθέτηση εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη και η έκρηξη που πραγματοποιήθηκε. Αργά το απόγευμα γίνεται προσαγωγή η οποία μετατρέπεται σε σύλληψη ενός ακόμα ατόμου, του Παναγιώτη Καλαϊτζή, ο οποίος συνδέθηκε με την υπόθεση λόγω συσχετισμού με το σπίτι στο οποίο συνελήφθησαν τα δύο άτομα και εντοπίστηκαν τα ενοχοποιητικά ευρήματα που κατασχέθηκαν, και λόγω συντροφικών, φιλικών και συναδελφικών σχέσεων με τον έτερο συλληφθέντα.

Στην συνέχεια, με τις γνωστές κρατικές μεθόδους που ακολουθούνται από τις πολιτικές συλλήψεις της αντιεξεγερτικής υπηρεσίας αντιτρομοκρατική, αντιμετώπισαν οι τρεις κατηγορούμενοι/νη κοκτέιλ κατηγοριών κάτω από την σκέπη του 187Α, μιας και η καταστολή είχε φροντίσει οι συλληφθέντες να είναι τρεις για να δικαιολογηθεί η «οργάνωση».

Η οργάνωση αφορά την «Οργάνωση Αναρχική Δράση» για την οποία αργότερα ο αναρχικός Θάνος Χατζηαγγέλου αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη.

Τον Αύγουστο του 2022 (στο προβλεπόμενο 7μηνο) κατά την εξέταση των περιοριστικών όρων απελευθερώνεται προσωρινά ο Πάνος Καλαϊτζής, αλλά παραμένει κρατούμενος ο Θάνος Χατζηαγγέλου. Στην Γεωργία Βούλγαρη επιβάλλεται η ιδιότυπη μέθοδος φυλάκισης των τελευταίων χρόνων, ο κατ'οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι». *μέτρο το οποίο εκτός του ότι στερεί την ελευθερία κίνησης με ηλεκτρονική επιτήρηση υπερτονίζει και την ταξικότητα της φυλακής και την διάρθρωση στο εσωτερικό της, μιας και αναγκάζει τον/την κρατούμενο/νη να πληρώνει 15 ευρώ ανά μέρα για την ίδια του την στέρηση της ελευθερίας.*

Η αλλαγή του ποινικού κώδικα φέρνει σωρεία αλλαγών ενάντια σε μεγάλο φάσμα και πολιτικών ενεργειών, που γενικά αντιμετωπίζει όλο και πιο εχθρικά τα πιο υποβαθμισμένα ταξικά υποκείμενα αλλά και τον κόσμο του αγώνα. Ως προέκταση του ήρθε και κούμπωσε ο νέος ποινικός κώδικας, για τον οποίο στις φυλακές και δη σε αυτή του Κορυδαλλού υπήρξαν αντιδράσεις, στις οποίες προφανώς συμμετείχε δραστήρια και ενεργά ο αναρχικός αγωνιστής Θάνος Χατζηαγγέλου. Ως κρατική απάντηση στις 19/12, απάγεται από τα κολαστήρια του Κορυδαλλού ο αιχμάλωτος Θάνος Χατζηαγγέλου και μεταγεται στις φυλακές της Νιγρίτας. Το ίδιο βράδυ ο αγωνιστής Θ. Χατζηαγγέλου ανακοινώνει ότι προχωράει σε απεργία πείνας και δίψας, με αιτήματα τη γνωστοποίηση του λόγου της μεταγωγής του στις φυλακές Νιγρίτας, καθώς και την άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Στις 25 Δεκέμβρη εισήχθη στο νοσοκομείο Σερρών ενώ λίγες ώρες μετά εκδόθηκε εισαγγελική εντολή για το βασανιστήριο της αναγκαστικής σίτισης, το οποίο ο ίδιος αρνείται με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα. Μετά από 18 μέρες απεργίας πείνας και δίψας, στις 05/01 εκδίδεται παραπεμπτικό για τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού και αναστέλλει την απεργία δίψας. Με την μεταφορά του στις 15/01 στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού(όπου παραμένει μέχρι και σήμερα), η οποία γίνεται με ο Θ.Χ. να ανακοινώνει τη λήξη της απεργίας πείνας.

Η βία από φύση εξουσία δεν δικαιούται να απαιτεί κοινωνική ειρήνη. Το μονοπώλιο της κρατικής βίας είναι επίπλαστο, οι καταπιεσμένοι μπορούν να ασκήσουν κοινωνική αντιβία, συλλογική που κοιτάει στην καταστροφή αυτού του σάπιου υπάρχοντος. Οι αγώνες άλλοτε φουσκώνουν άλλοτε ψάχνουν σχισμές για να διαρρήξουν την παγερή κανονικότητα του κόσμου της εξουσίας και της εκμετάλλευση και να ανάψουν την φλόγα της αμφισβήτησης, της εξέγερσης, της επανάστασης. Άλλοτε παίρνουν νίκες, χτίζουν δομές άλλοτε, ίσως πιο συχνά, έχουν απώλειες. Στα εύκολα ή στα δύσκολα, η αντίσταση απέναντι στην εξουσία, σε κράτος και κεφάλαιο, είναι ένας ενιαίος αγώνας. Από τον εργαζόμενο που θα απεργήσει για το αυτονόητα, την γυναίκα που θα βρει το θάρρος να καταγγείλει τον βιαστή της, την μετανάστρια που θα κάψει το στρατόπεδο συγκέντρωσης, την παραγωγή πολιτικού μεσοτύπου λόγου, τα εμπρηστικά μπαράζ, τις διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις στους δρόμους, τις απαλλοτριώσεις, τις καταλήψεις, τις ένοπλες επιθέσεις στο κράτος και τα τσιράκια του, όλα είναι ένα, ο τόπος και η στιγμή είναι υπόθεση των καταπιεσμένων. Όταν χτυπάνε μία από εμάς είναι σαν να χτυπάν όλους μας και θα στεκόμαστε δίπλα σαν μια γροθιά.

Με κατηγορητήρια εγκληματικών οργανώσεων να εκδικάζονται σε εβδομαδιαία βάση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, η μεταφορά του δικαστηρίου στη Λάρισα δείχνει για μια ακόμη φορά τη διάκριση και την προσπάθεια αποξένωσης και προτιμωρίας των αγωνιζόμενων, αλλά φανερώνει και κάτι παραπάνω από αυτο: τον φόβο του κατασταλτικού μηχανισμού απέναντι στην αλληλέγγυα δράση .

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΚΩΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 09.00 ΔΙΑΚΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ



