

Είμαστε μία ομάδα καλλιτεχνών που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία σύστασης μίας συνέλευσης με στόχο την περιοδική διοργάνωση DIY μπαζάρ και άλλων καλλιτεχνικών δράσεων. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο θα μπορούμε να μοιραζόμαστε ελεύθερα και με ασφάλεια την τέχνη μας απαλλαγμένη από εξουσιαστικές σχέσεις και από τους όρους που μας επιβάλλει η εμπορευματοποίησή της.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του εγχειρηματός μας είναι η αυτοοργάνωση. Έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, αυτοοργάνωση δε σημαίνει έλλειψη οργάνωσης αλλά τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα συνδιαχειριζόμαστε με ανοιχτότητα και διαφάνεια για την τέχνη από τα κάτω για τα κάτω. Όλα μας ορίζουμε και προστατεύουμε από κοινού το έδαφος της επικοινωνίας και της έκφρασής μας. Για αυτό το λόγο επιλέγουμε να λειτουργήσουμε με τη διαδικασία ανοιχτής συνέλευσης και θεωρούμε ζωτικής σημασίας την παρουσία των συμμετεχόντων καλλιτεχνών σε αυτή (πριν τα μπαζάρ). Το εγχείρημα που προσπαθούμε να διοργανώσουμε θέλουμε να λειτουργεί διαπροσωπικά με αριθμό ατόμων ανάλογο του χώρου που διαθέτουμε κάθε φορά για να ζυμωθεί μία αίσθηση συλλογικότητας και αλληλεγγύης που θα προχωράει σταδιακά, οργανικά και όχι βεβιασμένα.

Κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το νόημα είναι η έκφρασή μας και άρα μιλάμε αποκλειστικά για δικά μας δημιουργήματα. Αυτό φυσικά δε συνεπάγεται με αποκλεισμό και κριτική ούτε φίλτρα συμμετοχής. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι δε χωράει οτιδήποτε με ρατσιστικό, φασιστικό, σεξιστικό, κουηροφοβικό, ομοφοβικό, τρανσφοβικό χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούμε απαραίτητο εμείς τα ίδια να τα υπερασπιστούμε όντας σε ετοιμότητα να επέμβουμε σε κάθε έκφραση προβληματικών συμπεριφορών. Έτσι, διεκδικούμε έναν ασφαλή χώρο για όλα μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την επικοινωνία μεταξύ καλλιτεχνού-αποδέκτη. Επιλέγουμε να λειτουργήσουμε στη βάση της προτεινόμενης συνεισφοράς. Δείχνουμε σεβασμό στην προσπάθεια, το χρόνο, τα υλικά του δημιουργού, χωρίς όμως να αποκλείουμε κανένα μας λόγω ταξικών και οικονομικών παραγόντων (καλλιτεχνό ή αποδέκτη).

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ο σεβασμός του εκάστοτε χώρου που θα μας φιλοξενεί. Αυτό σημαίνει ότι δε καταχραζόμαστε το μέρος, το αφήνουμε όπως ακριβώς το βρήκαμε (πετάμε τα σκουπίδια μας) και δεν αποκλείουμε την πρόσβαση σε άτομα εκτός του event. Ας μη ξεχνάμε ότι η ελεύθερη έκφραση δε νοείται χωρίς ελεύθερους χώρους. Στην πολιτική εκκενώσεων καταλήψεων καθώς και ιδιωτικοποίησης και «αναπλάσεων» δημόσιων χώρων-χώρων πρασίνου, αντιπροτείνουμε την επανοικειοποίησή τους. Η παρουσία μας και η διάθεσή μας για ανταλλαγή ερεθισμάτων σε δημόσιους χώρους στις γειτονιές της Αθήνας στοχεύει σε μία τέχνη ζωντανή που είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Ας επικοινωνήσουμε λοιπόν την τέχνη αυτή ενάντια στον εξευγενισμό και την αποστείρωση της μεγαλούπολης.