

## Το ιδεολόγημα της ανάπτυξης και η βίαιη εφαρμογή του στις γειτονιές μας

Ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας είναι ο επαναπροσδιορισμός λέξεων και εννοιών με «θετικό» πρόσημο στις συνειδήσεις των ανθρώπων για τη συγκάλυψη, τον εξωραϊσμό και την κοινωνική νομιμοποίηση των εγκλημάτων της. Έτσι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η πρόοδος είναι όροι που από την κυριαρχία χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά ως βασικά ιδεολογικά εργαλεία για τον έλεγχο, την υποταγή και τη λεηλασία της κοινωνικής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το μεγάλο εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο, αφού προετοίμασε το έδαφος μέσω των τοπικών αρχών και των καθοδηγούμενων μίντια, διεκδικεί τα καλύτερα «φιλέτα», στο μικρότερο δυνατό χρηματικό αντίτιμο, και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από αυτή μίας οικονομικής κρίσης, όπου ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία υποτιμώνται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σε αυτόν τον άξονα, η «αξιοποίηση» του παράκτιου μετώπου στην Αττική και του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού αποτέλεσε προαπαιτούμενο στην Ελλάδα της Τρόικας και των μνημονίων. Μια έκταση 600.000 τμ. πέρασε στην ιδιοκτησία της εταιρίας Lamda Development, συμφερόντων Λάτση, έναντι ευτελούς αντιτίμου. Εκτός όμως των πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών, των εμπορικών κέντρων, χώρων αναψυχής κλπ. η επένδυση που προβάλλεται ως «εμβληματική» είναι η εγκατάσταση ενός «ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο» γνωστού διεθνώς κι ως «Integrated Resort Casino (IRC)». Μεγάλες εταιρίες του κλάδου κονταροχτυπήθηκαν για την ανάληψη του έργου.

Στα Ευρωπαϊκά κράτη η **αυστηρή νομοθεσία ενάντια στην εγκατάσταση IRC εντός αστικού ιστού** στάθηκε η κύρια αιτία αποτροπής ανάλογων επενδύσεων καθιστώντας την **ευρωπαϊκή αγορά απροσπέλαστη και άρα ανεκμετάλλευτη**. Στην Ελλάδα όμως με μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και μέσω του νέου Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου τα νομικά κωλύματα αίρονται ενώ η «επένδυση» θωρακίζεται θεσμικά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσμοθετεί με ζήλο την αναίρεση των αρμοδιοτήτων της –σε σημείο εκμηδένισης της- προκειμένου να μην παρενοχλούνται τα ληστρικά, για το δημόσιο πλούτο ιδιωτικά συμφέροντα, που κατευφημισμο βαφτίζονται «επενδύσεις». Την ίδια στιγμή παρεμβαίνει και εγκαθιστά καθεστώς ασφυκτικού ελέγχου σε ότι αφορά την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.

Στην Ελλάδα των μέγιστων ανισοτήτων και της έλλειψης οποιασδήποτε ανάλυσης της επίπτωσης των μέτρων οικονομικής πολιτικής η εγκατάσταση ενός μέγα-καζίνο, μια θηριώδη σε όγκο και συμβολισμό κατασκευή τραυματίζει το αστικό τοπίο αλλά και τον ανθρώπινο ψυχισμό.

Ο τζόγος αποτελεί την υπέρτατη σημειολογία, το σήμα κατατεθέν της κάθε κυβέρνησης που πολύ θα ήθελε –είμαστε σίγουροι- οι άνθρωποι να αφήσουν τη ζωή τους στο «θέλημα του θεού» και το «γύρισμα της τύχης».

Είναι στο χέρι μας να δοθεί η απάντηση που αναλογεί.

**Κάλεσμα σε συνάντηση-συνέλευση Δευτέρα 16/12, ώρα 8.00 μμ, στον Κοινό Τόπο, Πλούτωνος και Υψηλάντου, Χαραυγή-Δάφνη (πλησίον μετρό Αγ. Δημητρίου).**

Για να έχουμε λόγο στις γειτονιές μας.

Να μην αφήσουμε την ύπαιθρο και τις πόλεις να γίνουν πεδίο κέρδους κι εκμετάλλευσης.

## ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πρωτοβουλία για την «ανάπτυξη», το Ελληνικό και τους δημόσιους χώρους.