

GATHER 4 GAZA FESTIVAL - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΩΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Όμως τελικά ήρθαν. οι αλήτες να αφανίσουν με οβίδες να μας πουν ότι αλλά δεν υπήρχαμε... έριξαν ανάκατα παιδιά γέρους και νιόπαντρους, νεκρούς ή ημιθανείς σε τάφο ομαδικό και παράχωσαν τα πάντα κι όλα αυτά για να πουν στον κόσμο των νεκροζώντανων ότι δεν υπήρχαμε. ότι δεν είχαμε υπάρξει ποτέ και πως έτσι λοιπόν, δικαίως, μας εξολόθρευσαν.

Ποίημα Τζενίν, Etel Adnan

Όλοι αυτοί οι σιωνιστές φασίστες και δολοφόνοι ξεχάσαν όμως ότι οι αντιστεκόμενοι άνθρωποι δεν εξολοθρεύονται ποτέ, η μνήμη τους ζει μέσα στην φαντασία μας, η ανάσα τους γίνεται άνεμος αλλαγής και το παράστημά τους ρίχνει βαριά την σκιά πάνω τους, τόσο που δεν μπορούν να δουν παρά μόνο την αυτοκαταστροφή τους. Και όσο περισσότερο σκοτώνουν αμάχους, καταστρέφουν σπίτια και βομβαρδίζουν νοσοκομεία, τόσο πιο αδύναμοι γίνονται και τόσο περισσότερο βαλτώνουν στο αίμα που προκαλούν.

Η Παλαιστινιακή αντίσταση, ένοπλη ή άοπλη, εντός ή εκτός του απαρτχάιντ κράτους του Ισραήλ, μας δείχνει τον δρόμο της προλεταριακής υπερηφάνειας, της λαϊκής αξιοπρέπειας και της επιμονής στον αγώνα, όσο δύσκολος κι αν είναι αυτός. Αποτελεί παράδειγμα σε όλες/ους μας για αντίσταση έναντι στους κυρίαρχους όσο δυνατοί κι αν αυτοί φαίνονται πως είναι. Και απέναντι στην απανθρωπιά μιας ψυχρής θανατοπολιτικής που στοχεύει στον εκφοβισμό και την εθνοκάθαρση, αντιπαραθέτει την φλόγα της εμπράγματης αλληλεγγύης και εξέγερσης για τη δημιουργία ενός κόσμου άξιου να βιωθεί.

Από την άλλη μεριά, το ελληνικό κράτος, ως εγγυητής και νόμιμος εκφραστής των συμφερόντων των ντόπιων αφεντικών αλλά και κατά παραγγελία των διεθνών του «προστατών», παρέχει ολόψυχη υποστήριξη στο απαρτχάιντ καθεστώς του κράτους του Ισραήλ. Με pushbacks, χερσαίες και θαλάσσιες δολοφονίες, νομιμοποίηση της άρνησης υποδοχής σε χώρες της Ε.Ε, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενεργοποίηση φασιστικών ομάδων κρούσης στα σύνορα (και όχι μόνο), τιμές, ρεύμα και ενοίκια στα ύψη, ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία και παιδεία, δείχνει να έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στην λεγόμενη “σωστή πλευρά της ιστορίας”. Δηλαδή σε αυτή της ολομέτωπης επίθεσης στην πολυεθνική εργατική τάξη, αυτής του πολέμου ενάντια στους φτωχούς.

Ως Antifa League Athens βρισκόμασταν και θα βρισκόμαστε πάντα στους δρόμους, στο πλάι των κατατρεγμένων και κυνηγημένων ταξικών αδελφών μας. Απέναντι στα εθνικιστικά πολεμικά σχέδια των κυρίαρχων, η αυτοοργανωμένη μαχητική αντίσταση ενάντια στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα εξουσίας και τους κάθε είδους φασίστες, είναι ο φάρος του αγώνα για μια αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία συνεργασίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Πόλεμο σε κράτος και καπιταλισμό!

Από την Αθήνα ως την Γάζα και από την Ευρώπη ως την Μέση Ανατολή, η λαϊκή εξέγερση είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή!

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση είναι δίκαιη, λαϊκή, επαναστατική και θα νικήσει!



<https://antifaleague.espivblogs.net>