

Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς που νιώθουν προδομένοι από την «πρώτη φορά αριστερά» και ο λόγος δεν είναι ότι είμαστε πιο έξυπνοι ή πιο ικανοί από όλους τους υπόλοιπους. Για να νιώσεις προδοσία από κάποια κυβέρνηση θα πρέπει κάποτε να την έχεις πιστέψει. Και αυτό δεν το κάναμε, ούτε τώρα, ούτε πριν δυο χρόνια, ούτε κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος. Ξέρουμε πως οι κυβερνητικές πολιτικές αλλάζουν, η συνέχεια των κεντρικών αποφάσεων του κράτους όμως όχι. Και αν είναι να αλλάξουν ποτέ έστω και ελάχιστα, αυτό θα γίνει μόνο κάτω από την πίεση και την ενεργητικότητα δυνάμεων που καμία σχέση δεν έχουν με κανενός είδους εκλογές.



Δεν περιμέναμε πως κάποια κυβέρνηση θα έφερνε κάποιου είδους «new deal» που θα μας έβγαζε από την κρίση. Αυτά τα πράγματα είναι ληγμένα και δεν θα επανέλθουν. Ακόμα, καταλαβαίναμε πως η όλη συζήτηση περί των «αντιμνημονιακών αγώνων» (μέρος της οποίας σχετίζεται και με την εκλογική άνοδο της κρατικής αριστεράς), ειδικότερα στην γλοιωδέστερη και μαζικότερη εκδοχή τους· «των Γερμανών με τις ανθελληνικές μαύρες ψυχές» ήταν απλώς η ξαναζεσταμένη εκδοχή μιας εθνικής συμφιλίωσης. Όσο παραμένουμε ρατσιστές και με το κεφάλι σκυμμένο στις δουλειές, στις σχολές και στους δρόμους, κανένα εκλογικό θαύμα δεν θα έρθει να μας σώσει.

18/12

I, Daniel Blake (2016)

12/1

Coup pour coup (1972)

26/1

Made in Dagenham (2010)

& συζήτηση "Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ικανοποίησε τα αιτήματά μας"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ |

ΕΞΩΣΤΗΣ 108 | ΩΡΑ 19.30

Θα μας βρείτε κάθε Δευτέρα
12.00-14.00 στο ισόγειο του
γυάλινου κτιρίου στην Πάντειο



classgrosplan@gmail.com
classgrosplan.wordpress.com