

Οι μόνες καθαρές είναι οι γειτονιές της αλληλεγγύης

Μικροαστισμός και φασισμός πάνε χέρι-χέρι

Ο εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας δείχνει το πρόσωπό του αυτή τη φορά στην Τούμπα, με την εμφάνισή στην περιοχή μιας ρατσιστικής επιτροπής κατοίκων. Παράλληλα σε κεντρικό επίπεδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ρατσιστική αντιμεταναστευτική πολιτική κράτους και κεφαλαίου με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις απελάσεις, τους βασανισμούς και τις δολοφονίες μεταναστών. Υλοποιείται είτε από το επίσημο κράτος μέσω των μπάτσων είτε από το παρακράτος των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Με πρόσχημα τις εξαγγελίες του δημάρχου περί μετατροπής των παλαιών στάβλων (μέχρι πρότινος αποθήκης ηλεκτρολογικών υλικών του δήμου) σε χώρο φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων αιτούντων πολιτικού ασύλου, τα μέλη της επιτροπής εκδηλώνουν όλη την μικροαστική τους σαπίλα. Μιλάνε για υποβάθμιση και γκετοποίηση της περιοχής, καθότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο από την ιδιοκτησία τους και την αξία της. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα μπορέσουν να στεγαστούν μερικές οικογένειες, αρκεί να είναι μακριά από αυτούς. Μακριά από την πόρτα τους. Κι όλα αυτά ενώ σπεύδουν να δηλώσουν πως δεν είναι ρατσιστές!

Θέλει ο ρατσιστής να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει

Εκτός από την ρητορεία περί “υποβάθμισης της περιοχής”, υποκρύπτουν την ρατσιστική και φασιστική τους νοοτροπία πίσω από “την ανάγκη δημιουργίας κοινωνικών υποδομών στην περιοχή, όπως παιδικούς σταθμούς κλπ”. Το μέγεθος της υποκρισίας γίνεται ορατό όταν θεωρούν επιβαρυντικά τα κοινωνικά εγχειρήματα και τις κοινωνικές δομές που ενεργοποιούνται ήδη στην περιοχή τους (Παπάφειο Ορφανοτροφείο, Κατάληψη Υφανέτ, συσσίτια απόρων στο ΚΑΠΗ και στην Αγ. Βαρβάρα, ΟΚΑΝΑ στο Θεαγένειο κλπ) μιας και δεν εντάσσονται στις “καθαρές-αποστειρωμένες” τους επιθυμίες. Με πρόσχημα πραγματικές ανάγκες στοχοποιούν άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως τους τοξικομανείς, άπορους και ορφανά, και πολιτικές ομάδες που δεν είναι του γούστου τους.

Η “προοδευτική” διαχείριση δεν είναι τόσο αντιρατσιστική

Η δημοτική αρχή στα πλαίσια ενός εναλλακτικού δρόμου να κερδοφορήσει, δεν παραλείπει να αντλήσει πολιτικό όφελος χτίζοντας το αντιρατσιστικό της προφίλ, της στιγμή που στην πραγματικότητα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στους μετανάστες μικροπωλητές στο κέντρο της πόλης. Έτσι, από την μία αντλούνται κονδύλια από την ΕΕ για τη δημιουργία του ξενώνα πολιτικών προσφύγων τα οποία και παραδίδονται σε ΜΚΟ για την αποπεράτωση του έργου. Από την άλλη η ίδια η ΕΕ, πίσω από τη βιτρίνα της φιλανθρωπίας επιχορηγεί με υπέρογκα ποσά τη “θωράκιση” των συνόρων με ένοπλους μισθοφόρους της FRONTEX, φράχτες και θαλάσσιες περιπολίες, καθώς και την δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Με τους μετανάστες είμαστε μαζί...

Αν υπάρχει εγκληματικότητα δεν οφείλεται στη συμβίωση ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών. Οφείλεται στη φτώχεια και την εξαθλίωση που παράγουν κοινωνικά κανιβαλιστικές συμπεριφορές. Αν φοβόμαστε είναι γιατί έχουμε αποξενωθεί και αισθανόμαστε μόνοι. Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε ασφάλεια, ας ξανακοιτάξουμε τους διπλανούς και τις διπλανές μας, ας ξαναβρούμε την αλληλεγγύη κι ας πολεμήσουμε την εκμετάλλευση και την υποτίμηση των ζωών μας. Και σε αυτόν τον αγώνα χωράμε όλοι και όλες ανεξαρτήτως καταγωγής. Όπως και να 'χει, τους μετανάστες και τις μετανάστριες δεν τους βλέπουμε σαν άτομα τα οποία θα έπρεπε να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης (είτε ιδρυματοποίηση, είτε καταστολή), αλλά τους θέλουμε δίπλα μας, στις γειτονιές μας, στις συνελεύσεις μας, στις δουλειές και τις σχολές μας, στους αγώνες μας, στις πλατείες μας και στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ μας..

ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ!

