



Για μία ακόμα χρονιά ήρθαν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Πίσω από τη βιτρίνα της ευφορίας, της χαλάρωσης και της χαράς αυτών των ημερών...

### Τα Χριστούγεννα για τους εργαζομένους

Τα Χριστούγεννα ως μία από τις μεγαλύτερες γιορτές αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για τα αφεντικά να αποκομίσουν υψηλά κέρδη, μετασχηματίζοντας τις συνθήκες εργασίας στο όνομα του εορταστικού κλίματος. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του εμπορίου εξαναγκάζονται να "προσαρμοστούν" στις "ανάγκες των ημερών" εντατικοποιώντας την εργασία τους, δουλεύοντας εντός του εξοντωτικού συνεχούς εορταστικού ωραρίου (9:00 με 21:00), χωρίς ρεπό, με δουλειά σχεδόν όλες τις Κυριακές του Δεκέμβρη. Τα δώρα, η διασκέδαση, οι διακοσμήσεις, η "διάχυτη χαρά" δεν δημιουργούνται από το πνεύμα των ημερών, αλλά πατάνε πάνω στην εκμετάλλευση της εργασίας χιλιάδων εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης με την εντεινόμενη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στο όνομα της "οικονομικής κρίσης" μεθοδεύεται το άνοιγμα των μαγαζιών ακόμη και στις 2 του Γενάρη (που παραδοσιακά γινόταν απογραφή). Έξω από αυτές τις συνθήκες δεν μένει και η καταναλωτική μανία των ημερών. Διαφημίσεις, πίεση για αγορά δώρων εξαιτίας της γιορτινής ατμόσφαιρας, ανάγκη για στολισμό για την εικόνα και το θέαμα διαμορφώνουν μία κατάσταση μαζικής συρροής καταναλωτών σε εμπορικά μαγαζιά οι οποίοι ψωνίζουν ακατάπαυστα νομιμοποιώντας την εντατικοποίηση των εργαζομένων και συμβάλλοντας στην κερδοφορία των αφεντικών.

### Το ιδεολόγημα των γιορτών

Τα Χριστούγεννα, όπως και όλες οι μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, χρησιμοποιούνται σαν δόσεις φυγής από τη βάρβαρη καθημερινότητα και τη μίζερη κανονικότητα των από τα κάτω. Σαν μια πρόσκαιρη λήθη στην καθημερινή επίθεση που εξαπολύουν κράτος και κεφάλαιο. Οι οικογενειακές συναθροίσεις, οι θρησκευτικές λειτουργίες και τα έθιμα των ημερών αποσκοπούν στην τόνωση της εθνικής ομοψυχίας, η οποία πηγαίνει μαζί με τη θρησκευτική, καθώς και στην ψευδαίσθηση του ξεπεράσματος των προβλημάτων και στην αυταπάτη της "αλληλεγγύης" του χρόνου. Ταυτόχρονα, ο εκφασισμός της κοινωνίας καλπάζει και δολοφονεί τον Ζακ Κωστόπουλο στην Αθήνα, τον μετανάστη εργάτη Πετρίτ Ζίλφε στη Λευκίμμη, βιάζει και δολοφονεί την Ελένη στη Ρόδο. Οι δημόσιοι χώροι περνάνε διαρκώς στα χέρια του κεφαλαίου, συνεχίζεται η φτωχοποίηση και η λεηλασία των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ νέα συστήματα ελέγχου και πειθάρχησης εφαρμόζονται (ηλεκτρονικό εισιτήριο-μπάρες κτλ.).

### Η δική μας πρόταση: αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση

Απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε εδώ και χρόνια, οργανώνουμε το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι στην πλατεία Καισαριανής, απλώνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, όχι μόνο για να σταθούμε όρθιοι, αλλά και για να καταφέρουμε να βαδίσουμε με αξιοπρέπεια κατά πάνω τους. Μακριά από τα εμπορικά κέντρα και την αγορά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι από πάνω εκμεταλλεύονται τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες μας, και μάλιστα είναι αυτά που τους τρέφουν. Δεν χρειάζεται να βγούμε στο κυνήγι του προϊόντος, ικανοποιώντας ψευδείς ανάγκες που συνεχώς μας δημιουργούν: καθετί παλιό, γίνεται καινούργιο, όταν μας το χαρίζει κάποιος/α, άλλη/ος. Το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι είναι ένας από τους τρόπους για να πούμε: αρκετά με όλους αυτούς που από τα πάνω μάς εκβιάζουν και δίνουν εντολές για να τους υπακούμε και να τους υπηρετούμε. Είναι πράξη ταξικής αλληλεγγύης και προμήνυμα αυτοοργάνωσης. Γιατί αλληλεγγύη είναι οι σχέσεις που χτίζουμε οι από τα κάτω απέναντι στις σχέσεις εξουσίας που μας επιβάλλουν.

Γιατί η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση είναι τα όπλα μας.

**ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ**

**ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12 ΣΤΙΣ 1230**

**ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**



**πρωτοβουλία κατοίκων Καισαριανής**

στέκι "Τετράγωνο" Ν. Εφέσου 4

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ στις 21:00

protovouliakatoikwnkaisarianis.blogspot.gr

protovoulia.kaisarianis@gmail.com