

Απολύσεις

Μετά τις αόρατες απολύσεις σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα λόγω μη εμβολιασμού (ακόμα και εναερίτων της ΔΕΗ!!!), τις απολύσεις συμβασιούχων στα νοσοκομεία, έρχονται και οι απολύσεις μονίμων υπαλλήλων της περίθαλψης.

Για το καλό μας

Με όχημα το καλό αυτού που αποκαλούν δημόσια υγεία (και παρά το φιλάσκο του τείχους ανοσίας) κατέστρεψαν εδώ και 2 χρόνια την όποια δημόσια περίθαλψη και τα εργασιακά δικαιώματα. Με την κατάργηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, το κλείσιμο των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, τη μετατροπή των νοσοκομείων σε μονοθεματικά, την αποψίλωση όλων των λειτουργιών για να λειτουργήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα και τέλος το κλείσιμο νοσοκομείων για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, όπως είδαμε όψιμα να συμβαίνει με το Παιδών Πεντέλης. Ενώ ταυτόχρονα σιωπή για τα φακελάκια, τα απογευματινά ιατρεία, τις λίστες αναμονής των χειρουργείων που στόμωσαν ακόμα περισσότερο. Σιωπή για το στίβαγμα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα εργοστάσια. Η κοινωνική αποστασιοποίηση κι αυτή για το καλό μας, εφαρμόστηκε μόνο στις διαμαρτυρίες και επιτεύχθηκε για τους κοινωνικούς αγώνες. Για το καλό μας όλα αυτά. Για το καλό μας και οι απολύσεις υγειονομικών.

Κανιβαλισμός

Έπεισαν συναδέρφους υγειονομικούς και εξυπηρετούμενους του συστήματος περίθαλψης να πιστέψουν ότι οι ανεμβολίαστοι φταίνε για όλα. Για την μετάδοση του ιού, τις μεταλλάξεις, για την κατάντια του συστήματος περίθαλψης, για την μη επιστροφή στην κανονικότητα και την οικονομική κρίση. Επέβαλαν έναν ακόμα διαχωρισμό (πέρα από εθνικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς, σεξιστικούς διαχωρισμούς) στους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου κι έστρεψαν τον ένα απέναντι στον άλλο. Κι έτσι συνάδερφοι υγειονομικοί αλλά και μεγάλο μέρος της κοινωνίας ανέχεται -αν δεν χειροκροτάει- τα υγειονομικά πάσο, τους αποκλεισμούς, τους εκβιασμούς, τις αναστολές και τέλος τις απολύσεις. Ενορχηστρωμένος κανιβαλισμός από τα ΜΜΕ, τα κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι απολύσεις είναι μόνο η αρχή...

Μα αν δεν καταλάβουμε πως αυτά τα μέτρα μας αφορούν όλες κι όλους, μας περιμένουν παραπάνω μέτρα, παραπάνω υποταγή, παραπάνω υποδούλωση στα δεσμά της οικονομίας. Σήμερα πληρώνουν πρόστιμο

οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι άνω των 60 γιατί επιβαρύνουν λένε το σύστημα υγείας, αύριο θα πληρώνουν τη θεραπεία τους οι καπνιστές και τις αγωγές τους για το σακχαρώδη διαβήτη οι παχύσαρκοι. Σήμερα απολύονται οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, αύριο θα έρθει η σειρά των εκπαιδευτικών ή κάποιου άλλου κλάδου. Σήμερα περιθωριοποιούνται οι ανεμβολίαστοι πολίτες, αύριο κάποιος άλλος διαχωρισμός θα βρεθεί για να διχάσει την κοινωνία σε όφελος των αφεντών της, να ταπεινώσει και να εξοντώσει τους διαφορετικούς, τους αδύναμους, τους διαφωνούντες.



Ακηδεμόνευτοι ΑΓΩΝΕΣ υγειονομικών και
εξυπηρετούμενων υπηρεσιών περίθαλψης

ΕΝΑΝΤΙΑ σε εθνικούς, φυλετικούς,
θρησκευτικούς, έμφυλους διαχωρισμούς

ΕΝΑΝΤΙΑ σε παλιούς
και νέους αποκλεισμούς από την περίθαλψη

ΟΧΙ στα **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΣΟ,**
τις αναστολές και τις **ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ**

Πρωτοβουλία
υγειονομικών Θεσσαλονίκης
ενάντια στους αποκλεισμούς